

En utredning om Wingrenska släktens ursprung.

Fädernet:

Sven Eriksson Sand: Östra Rösjö, Jämshögs församling. Obekant födelseår.

Åke Sand: f. 1/11 1773 i Jämshög. Sedermera flyttad till Mjällby. Tjänade som båtsman i Karlskrona under namnet "Sexpunning", men fick avsked på grund av vanfrejd.

Hans hustru Elna Olasdotter föddes i Mörrum 1781.

Deras barn: Bengt, född 10/9 1805, utflyttad till Bjäraryd i Gammalstorps församling år 1818.

Ola " 13/6 1807 D:o D:o

Sven " 11/7 1812, utflyttad till Sölvesborg år 1827.

Anna " 13/1 1815

Pernilla " 30/8 1817, utflyttad till Ljungby år 1833.

Ola Åkesson: Tjänade som dräng i Lörby, Mjällby församling, år 1825. Lärde sig sedan skomakariyrket och vann inträde som sådan yrkesman vid Kungl. Flottan under namn av Båtsman Nr 314 Plåtslagare. Gifte sig år 1830 med Pernilla Johannesdotter, född 15/3 1810. Paret var bosatt i Hosaby Björke av Mjällby församling, där Ola, då han ej var i tjänstgöring, idkade skomakeri.

Religiöst inställd som Ola var, tycks han ha funnit skomakeriyrket tomt och trist och närt en önskan om att få bli en gren i vinträdet (Jesu liknelse om vinträdet och grenarna) varför han med sin familj år 1843 avflyttade till Onslunda i Skåne, där han fick anställning som folkskollärare och samtidigt antog namnet Wingren. I Onslunda stannade familjen till år 1851 då den 6/11 avflyttade till Åhus församling, där Wingren fick anställning som lärare vid byskolan i Ripa. Den 17/6 år 1853 tog han folkskollärarexamen vid Lunds seminarium. Hustrun Pernilla avled den 24/7 1872. År 1873 avgick Ola Wingren med pension och avflyttade då jämte dottern Nilla och hennes dotter Josefina Davida Henriette till Gammalstorp, där han bodde till sin död år 1888 23/5.

Modernet:

Johannes Stenberg: Hosaby nr 54, inflyttade till Mjällby den 25/2 1779. Tycks ha haft sin inkomst genom att följa med en fiskebåt från Nogersund på dennes fiskefärder. Han dog genom drunkning den 27/3 1813. Johannes var gift 2:ne gånger. Hans 1:sta hustru, Botil Hansdotter, föddes 1770 i Lörby, Mjällby församling och dog 5/5 1811. Året därpå, 1812 gifte han om sig med Pernilla Bengtsdotter.

Barn: Anders, f 25/2 1802. Död 11/10 1808.

Carna " 18/11 1807.

Pernilla " 15/3 1810.

Christina " 12/1 1812.

Efter faderns död flyttade döttrarna Carna och Pernilla till sin farbroder, arrendatorn Sören Stenberg, i Mörby Mjällby församling, född i Sönnerslöv den 6/12 1776, flyttad till Everöd år 1872 och till Mjällby år 1793.

Hans hustru Hanna Nilsson, f 9/6 1781 i Hosaby.

Deras barn: Christina, f 23/6 1813.

Benedicta 23/7 1815. Död 18/3 1819

Anna 15/9 1817.

Familjen Sören Stenberg avflyttade till Gammalstorp 1819.

Pernilla bytte då åter fosterhem och kom till sin faster Helena Stenberg, f. 1770 i Sönnarslöv och år 1791 inflyttade till Mjällby från Huaryd i Skåne. Helena Stenberg blev gift med Anders Söderström, född i Ugerup den 25/3 1762 och inflyttad till Mjällby fr. Köpinge år 1802. Deras son Anders, f. 17/2 1810 tjänade dräng i Lörby 1825 tillsammans med Ola Åkesson.

Pernilla Johannesdotter tjänade som piga i Lörby under åren 1825-1828, först hos bonden Anders Larsson, därefter hos bonden Nils Persson och sist hos bonden Jöran Skrika.

Ola Åkesson (Plåtslagare) (Wingren) och Pernilla Johannesdotter, vilka samtidigt hade tjänst i Lörby, fattade kärlek till varandra, ingingo äktenskap 1830 och bosatte sig i Hosby Björke av Mjällby församling.

(Se anteckningarna under rubr. Ola Åkesson.)

Deras barn:
 Helena, f 3/9 1832, i Mjällby.
 Nilla ” 22/9 1834. ”
 Bengta (Betty) ” 6/6 1837 i Mjällby.
 Johannes(Johan) ” 16/8 1839 ”
 Ola (Olof) ” 20/10 1843 i Onslunda.
 Gustav ” 9/9 1843 ”
 Anna Maria ” 15/1 1853 Åhus. Död 8/3 1853.

Helena, utflyttad från hemmet år 1855 till Sölvesborg.

Nilla, ” 1854, återinfl. Till Åhus år 1855, därifrån till Sölvesborg 1856. År 1869 inflyttade hon åter till Åhus jämte sin dotter Josefina Davida Henrietta, f. 5/3 1862, vars fader, bleckslagaren Lars Jansson i Sölvesborg, den 4/3 1862 avflyttade till obekant ort.

Bengta, avflyttade till Sölvesborg 1856, åter till Åhus år 1857. År 1858 uttog hon attest till Stockholm. Den tilltänkta Stockholmsresan synes dock ej ha blivit av. Utflyttade till Färlöv år 1860, åter till Åhus år 1861. Vidare till Wälluf år 1863.

Johannes, avflyttade till Sölvesborg 1857.

Ola ” ” ” 1858.

Gustaf ” ” Ystad år 1871 som folkskollärare.

Under sin Mjällbytid hade familjen hos sig inhyses en fattig flicka, född år 1814, som å synförmågans vägnar var synnerligen dåligt utrustad.

Ola Wingren var en sträng och allvarlig man, ej fri från tungsinne. Fördjupade sig gärna i livets problem och hade svårt att finna utväg ur dess svårigheter. Pernilla däremot var av rakt motsatt kynne, såg ljusst på livet och tog dess besvärligheter lätt, kanske ytligt. Mången gång då Ola ver fördjupad i bekymmer och mörk i hågen, hände det att Pernilla med sitt ljusa, glada lynne och kanske med någon komisk poäng eller replik, kunde framtrolla ett leende hos sin make och därmed en hälsosam lynesförändring. Paret tycks sålunda på ett lyckligt sätt ha kompletterat varandra och utgjort en sund och lycklig förening.

Och vi – senare tiders barn –. En del av oss kunna leda ursprunget till det namn som bär långt tillbaka i släkten. Så kanske även våra för längesedan avsomnade anförvanter – om det är dem möjligt att iakttaga oss – på oss känna igen sig själva i vår karaktär, i våra anlag på gott och ont, i de svårigheter vi ha att bekämpa oss själva etc.

Vid dylika meditationer framstår det faktum att individens liv innebär förpliktelser mot framtiden. Det är på oss det beror – i vad mån vi lyckas komma tillrätta med oss själva, våra problem och med livet självt – huru livet en gång ska komma att gestalta sig för våra ännu

ofödda släktingar. I den mån vi lyckas övervinna oss själva och fåbukt med de dåliga anlag, vi är medvetna om, underlätta vi livet för dem, under det att om vi, i detta avseende, förfalla i slö resignation, försvåra vi det för dem och försämrar deras förutsättningar för en lycklig livsföring.

En skara lyckliga människor bilda ett lyckligt samhälle, många lyckliga samhällen, ett lyckligt land.

– ooOoo –

De synnerligen ofullständiga uppgifterna härovan bero på bristande tid, men torde vara lätta att vid tillfälle utfyllas.

Sven Åkesson flyttade fr. Mjällby till Sölvesborg 1827 och kom i skraddarelära till nr 124 staden. – Helena Wingren gift m. skom. Sv. Johansson, född 1830 30/9 i Mjällby, dotter Marie Sophie född 1856 25/3 i Sölvesborg. – Pernilla Wingren. – Olof Wingren flyttade fr. Sölvesborg till Kristianstad 1859. – Marie Sophie Svendsdotter gifte sig 1877 13/7 med målaregesell Carl Oskar Håkansson, född 2/4 1853 i Sölvesborg. – Sven Johansson dog 1810 11/6, Helena dog 24/1 1912. – Bengta Wingren gift med skraddare Johan Carl Carlström 5/1 1841 i Sölvesborg, död 21/12 1883. – Deras barn Fridolf Hjalmar 11/9 1863, Herman David Sylvester 30/12 1872, Johan August Bernhard 19/4 1876, son Herman Johan August dog 21/3 1871 (5 år 6 mån. 11 dag.) – Johannes gift med Carna Håkansdotter, född i Fjälkinge 12/9 1839. Johannes dog 1/7 1873. Barn: Carl Johan Mauritz. F. 1864 22/9 i Carlshamn. Axel Edvard född 1866 17/4 i Carlshamn. Agnes Induvida 1867 12/12 i Sölvesborg. Seth Jesper 1870 22/12 i Sölvesborg.

Gammalstorp.

In- och utflyttningsbok 1702 – 1819, attesterna Husförhörbok 1805 – 1841.

Avskrift.

Gossen Bengt Åkesson, som flyttade hit till Bjäraryd i Gammalstorp s/n, är född i nedanskrifne församling d. 10/9 1805. Läser rent i bok och utantill både Luthers lilla Cateches och Svibelie Förklaring hjälpligt. Är känd för beskedligt väsende, har haft smittkoppar, ej vaccinerad.

Attesteras

Mjälby d. 16 Nov. 1818

N. Landergren.

Pernilla Åkesdotter gift med Jöns. Jönsson Ljungkvist f. 1818 3/4 dotter Kjerstin 25/10 1839 d 1841, Jöns f. 1844 15/9, Ola f. 46 4/12, Anna f. 42 15/4 död 49 14/2, Anna f. 49 16/7, Anders f. 52 1/10, Kjersti 55 6/2 krympling, Bengta f. 58 7/6, Marie f. 62 8/3. Jöns utfl. T. Rinkaby 61 24/10, Ola utfl. t. Rinkaby 62 24/10, Anna till Nymö 64 24/10, Bengta till Nosaby 73 14/11, Marie till Skepparslöv 79 17/10. Jöns J-n Ljungkvist dog 95 27/5, Pernilla dog 99 6/9, Kjerstin dog 17 26/3.

Utdrag ur protocoll vid lagligen utlyst sockenstämma med Åhus församling i Åhus kyrka den 31 October 1852.

--- § 1. 4:e Då nuvarande läraren vid Ripa bys enskilda skola, Ola Wingren, förklarat sig villig, att i början av nästkommande år begifva sig till Lund, för att vid det därstädes inrättade Skolmästare- Seminarium inhemta de kunskaper och undergå den examen, som erfordras för att till Skollärare- befattnings erhållande vid ordnad Skola kunna ifrågakomma, derest församlingen derefter vill honom till Skollärare vid Ripa Bys nu beslutade fasta och ordnade Skola antaga, så förklarade församlingen enhälligt, att, emedan Ola Wingren, under den tid han bestritt den enskilda undervisningen i Ripa By, fullgjort detta sitt åliggande såväl till pastors som Byemännens belåtenhet, samt dessutom städse iakttagit ett stilla och anständigt uppförande, församlingen ville honom, Ola Wingren, till lärare vid den blifvande fasta Skolan i Ripa antaga, såvida han vid Midsommartiden nästkommande år har ofvannämnda Skolmästare-examen i Lund undergått samt därvid försvarliga Kunskapsbetyg erhållit. - - -

Utdrag ur protocoll, hållet vid detta års 1:sta allmänna ordinarie kyrkostämma med Åhus församlings samtliga röstberättigade medlemmar den 2 maj 1875.

--- § 4 Församlingen beslöt att ur skolkassan skulle utbetalas 25 kronor till f. skolläraren O.Å. Wingren, då han afflyttar från församlingen.

Om Ola Wingren förekommer i protokollen mellan 1852 och 1875, det vet jag inte än, men skulle pappa träffa på det, så skall jag skicka dig det, så att du och de dina kan få veta något om den gamle skolmästaren.

Bo.